

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT

DONDERDAG 19 JUNIJ 1879

Smilde, 16 Junij. Kippenmoord is hier nog altijd aan de orde van den dag en steeds zijn het vossen, die blijk geven van groote virtuositeit in het bestormen van hoenderhokken. De landbouwer Z., wiens kippen bijzonder in den smaak schijnen te vallen, zag eergisteren, hoe een vos zich weder gereedmaakte met een slagtoffer boschwaarts te trekken.

Onmiddellijk grijpt Z. naar zijn geweer en legt zich in hinderlaag. Wat hij hoopte greep plaats. De vos zou hem op eenige schreden afstands passeeren, toen onverhoeds een schot knalde, dat hem deed nedertuimelen aan de voeten van Z. Deze, zijn hond in de nabijheid ziende, achtte het raadzaam, den vos nog eens met diens tanden kennis te laten maken. De hond wordt geroepen en komt aangesneld, doch onze roodhuid acht het niet geraden zijne komst af te wachten. Plotseling springt hij op en pakt zich weg, tot niet geringe verbazing van den verbluftten Z., die zoo zeker van zijne zaak meende te zijn, dat hij den tweeden loop van zijn geweer niet eens had afgeschoten.

Smilde, 17 Junij. De aanstaande verkiezingen voor den gemeenteraad laten de gemoederen thans even koud, als ze vóór eenige jaren onze erentfeste ingezetenen in vuur en vlam konden zetten. Van liberaal en anti-liberaal hoort men bijna niet meer spreken; een strijd voor beginselen is dan ook niet te wachten; waarschijnlijk zal de verkiezing eene personenkwestie worden.

Gebrek aan kandidaten is hier niet, en eene volledige lijst van de “genoemden” zou eene wonderlijke staalkaart leveren van allerlei gezindten. Men schijnt het kijven en kibbelen moede, behalve in kerkelijke zaken, waar de oude vete steeds weer frissche krachten schijnt te krijgen.

Smilde, 17 Junij. Men deelt ons het volgende voorval mede, dat niet weinig sensatie wekte en dat gelukkig tot de zeldzame uitzonderingen behoort.

De echtgenoot van den arbeider O. keerde Zaturdagavond l.l. van den winkel huiswaarts. Op de Witte Wijk gekomen sprong eensklaps een man van bezijden den weg tevoorschijn. Eer de vrouw regt wist wat er gaande was werd ze tegen den grond geworpen en deed de aanrander pogingen haar van hare winkelwaren enz. te berooven. Gelukkig werd het noodgeschrei der vrouw gehoord door lieden, die haar te hulp snelden en tijdig genoeg kwamen om haar te ontzetten, voor de roover zijn doel had bereikt. De schuldige koos natuurlijk het hazenpad.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT

DINGSDAG 24 JUNIJ 1879

Onderwijs – Smilde.

Aan de openbare lagere school te **Hijkersmilde** wordt een **HULPONDERWIJZER** gevraagd.

Jaarwedde **f 600.-**

Brieven en stukken *franco* aan den Burgemeester van Smilde vóór of op 5 Julij 1879.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT

WOENSDAG 25 JUNIJ 1879

Smilde. 23 Junij. De koopman *K. Krajé* alhier ging hedenmorgen, evenals altijd, op weg, met een zware korf kruidenierswaren op den rug, om bijlangs de huizen te venten. Hij kwam bij de Molenwijkssluis, waarvan de draai niet meer oplag, omdat juist een schip moest doorschutten. Dat dit hem te lang aanhield, bleek uit de omstandigheid, dat hij zich in het schuitje, dat achter de praam was, begaf, om zich overtogt te verschaffen. Dit gelukte ook aanvankelijk, tot dat hij aan de overzijde wilde aan wal stappen en onverhoeds met een touw, dat zijn korf tegenhield, in aanraking kwam, waardoor hij met zijn last achterover viel en in de diepte neerstortte. Gelukkig waren *H. Westra* van het Veeneschut en *van Bergheim*, sluiswachter bij dat vallaat, spoedig bij de werken om den drenkeling van een wissen dood te redden. Zij bragten hem met zijne goederen op het drooge, terwijl hij zich toen dadelijk weder huiswaarts begaf, om zich van zijne natte kleederen te ontdoen en zijn eetwaren eens na te zien, waaraan nog wel eenige schade zal zijn berokkend.